

In vuur
en vlam
voor die
vakantie-
liefde



*Pascalle**Monika*

Bij Pascalle (50) en Monika (57) sloeg de vonk meteen over toen ze hun vakantieliefdes ontmoetten. En de liefde bleef vlammen!

Beiden stichtten een gezin met de man die ze op reis tegenkwamen... en nooit meer lieten gaan.



Pascalie

Pascalie van Riel (50) is getrouwd met haar vakantieleerde Robert (53) die ze in 1995 ontmoette in Indonesië. Ze hebben twee kinderen, Joanne (28) en Oak (18), en wonen in Spanje.

"Dat Robert een blijvertje was, wist ik meteen. We zijn nu 28 jaar samen en nog steeds is elke dag met hem een feestje. Op mijn 22ste besloot ik een paar maanden naar Australië, Indonesië en India te gaan. Om zo goedkoop mogelijk te reizen, sliep ik in hostels. In slaapraken dus. Op een nacht stommelde er, met een hoop kabaal, een jongen de slaapsaal binnen. Wie dacht hij wel niet dat hij was om mij 's nachts wakker te maken? Dus maakte ik de volgende morgen extra veel kabaal om hem te pesten. De jongen in kwestie bleek een Nederlander te zijn. Het klikte meteen en omdat het zo gezellig was, besloot ik nog een nachtje te blijven. Die dag brachten we samen door in Malang, dat ligt in Oost-Java, en bezochten een kerk waar een bruiloft aan de gang was. Het bruiloftjaar bleek zo onder de indruk van die twee Nederlanders dat ze met ons op de foto wilden. De volgende morgen bracht Robert me naar het busstation, waar we als onthijt nasi gorong aten, en toen scheidden onze wegen. We beloofden elkaar te schrijven. In India aangekomen, belde ik mijn moeder. Zij vertelde dat ene Robert, hij was weer thuis, had gebeld om te zeggen dat het goed met mij ging. Mijn hart maakte een sprongetje. Wat lief van Robert. Achteraf zei mijn moeder dat toen al dove haar hoofd ging dat dit een leuke schoonzoon zou kunnen zijn. Eenmaal terug in Nederland ontmoette ik Robert tijdens het feest



XXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

van de Nijmeegse wandvierdaagse. We dansten in de regen op muziek van Marijane Weber. En ja, toen hebben we ook voor het eerst gezond. Drie maanden later woonden we samen, zeven jaar later werden we ouders en zeventien jaar later stapten we in het huwelijksbootje. Niet omdat we dat per se wilden, we hebben geen boterbroefje nodig om onze liefde te bevestigen, maar omdat we voor Roberts werk naar Brunei verhuisden.

Inmiddels zijn we bijna dertig jaar gelukkig samen. Het voelde meteen vanaf het eerste moment goed. Zo anders dan bij mijn vorige vriendjes die ik meestal na verloop van tijd weer zat was. Met Robert heb ik dat nooit gehad. Wij zijn moant-to-be. We kunnen overloos met elkaar praten, hij is serieus, relaxed, gezellig en ja, ik vind hem nog steeds woeest aantrekkelijk. Een paar jaar geleden hebben we een olifboerdrij gekocht in Alora, een dorpje in Andalusië. Daar wonen we nu en verhuuren we vakantiehuizen. Robert en ik hebben altijd tegen elkaar gezegd dat als we oud zijn, we nog eens spijt van willen hebben. En ik denk dat we goed op weg zijn. Wij leven onze droom."

Fotografieën: Jeroen

'Hij stommelde met
veel kabaal de slaapzaal
binnen. **Wie dacht
hij wel niet dat hij was?'**



KKKKKKK
KKK KKK KKKKKKK KKK



KKKKKKK
KKK KKK
KKK KKKK